

## Musa Özdemir

Hep bir köşede durup iyi işler yapabilirsiniz yaşam boyunca. Höt zöt etmeden, küçük dağları ben yarattım demeden, sonradan olma patikalara sapmadan, olduğunuz yerde üreterek, araştırarak, olup biteni sorgulayarak, sorgulatarak, iyi insan olabilirsiniz...

Yaşamakta olan çürümeyi kabullenememenin üzüntüsünü hep içinizde biriktirerek, ama hiç karamsarlığa kapılmadan, bilincin sandık odasına kaldırmadığınız, küfletmediğiniz düşünce sisteminizi ışıklandırarak, toplumcu, devrimci kimliğinizi koruyarak... İşte tam da böyle bir dostumuz vardı: **Musa Özdemir**.

Arkadaşları, Sayıştay Denetçileri Derneği Başkanlığı yaptığı dönemdeki tanışları yakından bilirler, bu alçakgönüllü, çalışkan, bir o denli dirençli insanı. Musa Özdemir; toplumun gencine, insanın özgürlüğüne karınca kararınca adanmış ömrü boyunca hiç diz kırmadı, boyun eğmedi. Hani şimdilerde "sivil toplum" filan diyorlar ya. Geçiniz onları. Karşılıksız, çıkarırsız, gönülden tek başına bir "sivil toplum"du Musa Özdemir. İyi işler yaptı, iyi insanı, iyi ismiyle anılacak...



# ankara kulisi

İŞIK KANSU

kansu@cumhuriyet.com.tr

## Tiryakinin Yapacağı

Değerlendirme; KKTC Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı **Serdar Denktaş**'in danışmanı Prof. Dr. **Ata Atun**'a ait:

"Yunanistan'ın ve Kıbrıslı Rumların Türkiye'ye bakışı aynen giyotine götürülmekte olan elleri bağlı bir suçluya bakar gibi. Bu suçluyu giyotinden kurtarmak için suçludan illaki bir şeyler yapması, af dilemesi, ayaklarına kapanması ve ödünler vermesi istenecek. İstenerlerin eksiksiz yerine getirilmesi de koşul.

Atina'daki siyasilerin yüksek sesle fısıldadıkları aynen şöyle:

'Erdoğan'a oynadığı ortaoyununun bittiği açık bir dille söylenecek. An-

kara, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanısin, işgali bitirsin, sahte devleti ortadan kaldırsın. Aksi takdirde Atina, Türkiye'nin üyeliğine destek vermekten vazgeçecek ve Kıbrıs ile Yunanistan, ortaklarımızın yardımı ile veto kullanacak.'

İşte söylenenler ve istenenler kelimesine aynen böyle.

Ne bir eksik, ne bir fazla." Ankara'daki siyasi kadroya gelince...

İllaki bir şeyler yapmak, af dilemek, ayaklara kapanmak ve ödünler vermek onlarda bir tür tiryakilik yaptı. İçlerine işlemiş bir kere, alışkanlıktan kurtulmaları çok zor.



## Son perde

Görevini uyuya uyana yapan Kültür Bakanı, bu kez güle eğlene Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü **Lemi Bilgin**'i görevden aldı. Yerine **Mine Acar**'ı vekâleten atadı. Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Yasa'yı açtık, baktık. Devlet Tiyatroları'na atanacak genel müdürde aranan koşullar şöyle sıralanıyor: "...sahne hayatında başarılarıyla tanınmış sanatçılar, tiyatro yazarları,

eleştirmenleri, temayüz etmiş tiyatro yönetmenleri ile üniversitelerde tiyatro sanatı dalında görev yapan öğretim elemanları arasında..." Devlet Tiyatroları'ndaki toplu istifaların iki nedeni olduğu söyleniyor: İlki, sanata siyaset karıştırılmasına karşı birikmiş tepki... İkincisi de; Mine Acar'ın bırakın kamuoyunu, kendi sahne çevresi açısından bile yasadaki koşullara uymaması...

## İdeolojik satış

Bir kamu kuruluşu olarak Erdemir, geçen yılı 823 milyon YTL kârta kapatmış, satışları 4.4 milyar YTL olmuş. Bir kamu kuruluşu olarak Erdemir'in satışına ilişkin tartışma sürüyor. Tartışmada sorulması gereken asıl soru şu olmalı: Erdemir neden kamunun elinden çıkarılıyor da, özel ellere devrediliyor? İster yabancıya, ister ortak girişim grubu adı altında da olsa yerliye... Özelleştirmelere karşı çıkılmasına "ideolojik" deniyor ya, mal meydana, Erdemir'in satılmak istenmesi düpedüz ideolojiktir...

## Hedef

Milli Güvenlik Kurulu, kararlarını çoğunlukla alıyor. Eşitlik halinde kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış oluyor.

MGK'nin son toplantısının ardından açıklanan bildiriye, "Cumhuriyet hükümetlerinin öncelikli hedefinin anayasada öngörülen Cumhuriyet'in niteliklerini ve ülkenin bölünmezliğini korumak" olduğu vurgulandı. Toplantıya; Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve 3 kuvvet komutanı ile Jandarma Genel Komutanı dışında

"Cumhuriyet hükümeti"nden 7 kişi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı **Abdullah Gül**, Başbakan Yardımcıları **Abdülattif Şener** ile **Mehmet Ali Şahin**, Adalet Bakanı **Cemil Çiçek**, Milli Savunma Bakanı **Vecdi Gönül**, İçişleri Bakanı **Abdülkadir Aksu** katılmıştı. Böylece bir ilk gerçekleşti. Cumhuriyet hükümetinin hedefinin ne olması gerektiği, Cumhuriyet hükümeti üyelerinin çoğunluğunu oluşturduğu Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhuriyet hükümetine anımsatılmış oldu! Acı, ama gerçek...